



# DU DANSKE LAND - OG VAND

*sejleroplevelser ved*

## LIMFJORDEN VEST





## RUNDT OM LIMFJORDEN VEST: **ET OVERBLIK**

Gennem Limfjorden – Øst førte os til Nykøbing Mors, hvor vi samlede inspiration til finalesejladserne til Thyborøn. Nu er det tid til sammen med Inga og Finn Pajbjerg at tage den sidste tur gennem den smukke Limfjord. Du kan påmønstre hér, hvis du vil have en frisk tur gennem Limfjordens vestlige del.

### **EN PERSONLIG GUIDE**

Der er selvsagt mange måder at gøre turen på – alt efter temperament og interesser. Hver især vil vi fremhæve vores favoritrute og – steder. Inga og Finn Pajbjerg har sejlet på Limfjorden i 30 år. De har deres favoritter, som de her deler med os alle. Sammen går vi i havn undervejs gennem fjorden, og gør vores betragtninger om naturen og historien.

# PÅ TUR I LIMFJORDEN VEST



## GLYNGØRE

I Glyngøre venter jer stemning og atmosfære. I det lille klubhus er alle velkomne, og der er ofte musik og dans – også på ganske almindelige hverdagsaftner, for stemningen opstår spontant i Glyngøre. Petanquebanen ligger bag klubhuset, og fordi folk er så imødekommende, så er det ikke nogen sag at få lov at spille med. Stedet indbyder til vandreture. Gå en tur langs kunstnerstien, hvor I møder et lille kunstværk hver 200 meter. Fortsæt helt ud til skoven, og passer den meget smukke skovsø. Gå nu blot videre og I kommer ned til stranden, som I kan følge tilbage til havnen.

## JEGINDØ

Jegindø er synonym med Sjægtesejls, der er en levende del af havnelivet i denne del af Limfjorden. Der sejles kapsejls i de hurtige små både hver onsdag aften. Øens lille museum fortæller om fiskeriet på øen, og er absolut et besøg værd, inden Skipperhuset på havnen invaderes for en bid og en dram.

## SJÆGTEN – FJORDFISKERNES LIVSGRUNDLAG

Sjægten menes at være bragt til Limfjorden fra det sydlige Norge. Den er et klassisk smækkerigget fartøj på mellem 14 og 22 fod, der havde sin storhedstid på fjorden fra 1840'erne og frem til 1920'erne. 1825 markerer på mange måder et vendepunkt i fiskeriet i Limfjorden. Før dette årstal havde fjorden øst for Løgstør en høj saltholdighed og et lukrativt sildefiskeri og mod vest et brakvandsindhav med fisk som helt, aborre og skalle. Men under en voldsom storm i 1825 bryder Vesterhavet gennem Aggertangen, og det salte havvand dræber bestanden af brakvandsfisk og lægger fiskeriet

i ruiner. Men en ny bestand af saltvandsfisk etablerer sig i den vestlige del af fjorden, og fiskerne prøver at omstille fiskeriet, grej og metoder til de nye forhold. Introduktionen af sjægten omkring 1840 var et led i denne omstilling.

Fra 1840'erne til 1920'erne havde sjægten en fundamental betydning for fjordens fiskere. Ofte delte 2 eller 3 familier den samme sjægt som det eneste grundlag for at erhverve føden. At miste en båd var en økonomisk katastrofe, der kunne have følger mange år frem. I 1890'erne kostede en 18 fods sjægt med sejl således 225 kroner. Til sammenligning kostede 80 førsteklases rødspætter 2 kroner. Kilde: Hjarbæk Sjægtelaugs hjemmeside [www.sjaegt.mono.net](http://www.sjaegt.mono.net)

## VENØ

Venø indrammer fint, hvad sejlerlivet også er: kultur, "gastronomi" og hygge. Alt sammen i rette doser og til rette tid. Kulturen kan I opleve i Danmarks mindste kirke, som illustrerer, hvor svært det har været i forgangne tider. Gastronomien oplever du på Venø Kro, hvor Venøbøffen selvfølgelig er et must. Og hyggen får du i det nyligt istandsatte Havnehus sammen med en kop kaffe og hjemmebag. I sine velmagtsdage talte Venø 500 fastboende, nu er der blot 200 tilbage.

## STRUER

Har I lyst til at møde andre sejlere til en hyggeaften, så er sejlklubben stedet. Der er åbent for gæstesejlere og mange falder tit forbi. Byen ligger lige ved havnen, og dagligvarerne kan provianteres billigt. Selv om der er lidt langt til stranden Bremdal, så er det umagen værd



at dyppe sig fra de gode badebroer og beskyttede basiner til børnene. Byens internationale ikon B&O har en stor plads på museet, som rummer en spændende og anderledes udstilling. I kan også slå et smut forbi Struer Kajakfabrik og se på de kajaker, som har vundet flest olympiske guldmedaljer siden 1948. 12 medaljer af det ædle metal, har kajakerne fra den internationalt anerkendte fabrik hjemført. I uge 37 kommer "Limfjorden Rundt" forbi, og så myldrer det med liv, boder og musik på havnen. Og hvis I vil se sæler, så er chancen der på Venøs nordspids, hvis I tager med skonnerten Saga på tur.

### THISTED

Kan I få en plads inderst i den gamle havn, så er I i læ for al slags vejr. Klubhuset er åbent for gæstesejlere, og sikken en udsigt man har over fjorden. Byen er ikke langt væk, og gågaden er hyggelig. Der fristes med en kop rigtig chokolade i den lille kaffe- og chokoladebutik. Den nye havnefront er flot, og et besøg i restauranten er at anbefale. Hvis tilbuddet: "Spis hvad du kan for en pris - og drikkevarer inkluderet" er aktuelt, så slå til og bestil bord. Eller nyd en absolut lokalspecialitet: "Danmarks glædeste pølse", hos Svend Burgerfri på havnen. Naturen er et selvstændigt kapitel i Thisted. Tag et langt kig over på den lysende Han Klit. Så ved I, hvorfor egnen er så eftertragtet.

### DER ER HØJT TIL LOFTET I THY

Thy er landet mellem Vesterhavet og Limfjorden, hvor lyset har særlig betydning og magt. De store åbne vidder giver så rigelig plads til vind og vejr, til den friske luft og uspolerede natur. Det særlige lys, der altid her-

sker i Thy, giver fornemmelse af storhed og uendelighed. Der er højt til loftet i Thy.

Thys største by er Thisted. Købstaden er med sine 13.000 indbyggere smukt beliggende direkte ned til fjorden. Bymidten er præget af de mange gamle restaurerede bygninger, som giver en helt speciel stemning.

Højt over byen skinner den smukke hvide kirke som et pejlemærke, der kan ses langvejs fra. Byens museum rummer blandt andet mindestuer for de to store berømtheder forfatteren J. P. Jacobsen og Christen Kold, som var drivkraften bag starten af højskoler og friskoler.

Naturen i Thy er den store attraktion, og du kan nemt komme til den, uanset om du ønsker at opleve Vesterhavets brusen eller Limfjordens mere stille vande. Naturens mangfoldighed ligger åben for dig på de kilometer lange sandstrande, i de smukke klitlandskaber, plantager, søer, åer, fugle- og naturreservater. Og på din vej møder du egnens kreative mennesker på de utallige gallerier, der fremviser kunsthåndværk i sten, ler, keramik, oliemalerier, sølv, rav og tekstil.

### VILSUND

Det årlige Vilsundmarked sidst i juli får fyldt havnen, der ligger lige ved Vilsundbroen, godt op. Og så er der godt med musik og rabalder. Kommer I på en almindelig dag, så er der gode grill-pladser med læ. Bål på stranden, sanghæfter og guitarklang. Unger der steger skumfiduser og voksne med et glas rødvin, kan også opleves.



## LEMVIG

Hvis I sejler helt ind til Lemvig, så ligger byen lige ned til havnekajen, og her der gode spisesteder. Marinaen er hyggelig, og der er badestrand tæt ved. En spadseretur langs "Planetstien" er en oplevelse, og på vejen ligger Museet for religiøs kunst, der byder på skiftende og meget spændende udstillinger.

## LEMVIG FRA GAMMEL TID TIL NUTID

Et stenkast fra havnen finder du Lemvig Museum og dermed også adgangen til en del af Lemvigegnens kulturhistorie. Museets mange store og små rum byder på hver sin fortælling om livet på egnen i stort og småt. Du kan stifte bekendtskab med så forskellige scenarier som Henning Gantriis Danmarksberømte tegneserie "Livets gang i Lidenlund", og velstående kvægbønder og fattige hedehusmænd, livet på Vestkysten med strandinger og redningsvæsen, digteren Thøger Larsen, Niels Bjerre, billedhuggeren Torvald Westergaard og kunstnerliv på Bovbjerg. Oplev Lemvigegnens historie fra gammel tid til ny tid

## DOVERODDE

Doverodde Havn er en lille frihavn med ca. 100 bådpladser beliggende smukt i det naturskønne og kulturhistoriske interessante område ned til Limfjorden.

Omkring Købmandsgården er opbygget et oplevelsescenter, som en unik attraktion i området. Fra siloen er der en storslået udsigt bl.a. ned over havnen. Hyggelig havn, hvor man helt naturligt kommer i snak med lokale- og gæstesejlere, når man sidder ved de mange bor-

de og bænke på kajen. Ved indsejlingen til Doverodde lægger man mærke til de gamle stenalderkystkrænter. Doverodde rummer i øvrigt landets største gruppe af gravhøje. Doverodde Købmandsgård er centrum for en masse aktiviteter, hvor man som turist både bliver godt underholdt og er i sving – som man f.eks. er det på vikingemarkedet i juni. Og apropos vikinger så er det muligt at få en sejltur med Thor, som er et vikingeskib bygget af lokale folk.

## THYBORØN

Når det er rigtig "Thyborønvej", så er der ikke noget bedre sted at sejle hen. Bade i havet, hygge på havnen med alle sejlerne, kigge på bådene, der kommer og går. Alle nationaliteter kan man møde her. Fisk er en naturlig spise på disse kanter, og udbuddet er stort og varieret, og det samme gælder for restauranterne. Fiskedag i Thyborøn i begyndelse af august er et tilløbsstykke, og her møder man mange bekendte.

## TØRFISK – GØR DET SELV

Her er en lokal specialitet, som du kan støde på, hvis du færdes i Thyborøn-området. Tørfisk. De hænger fra tørresnore i haverne og selvfølgelig hos fiskehandleren. Det er ikke svært at lave sine egne tørfisk, så du skal ikke holde dig tilbage. Her er en måde at gøre det på.

- Køb et passende antal rødspætter eller ising. Rens dem og salt dem og lad dem ligge natten over.
- Næste dag hænges de til tørre f.eks. på tørresnoren. Hæng dem gerne højt for at undgå fluerne, og således at personer på afveje ikke render hovederne ind i dem.



- Vær nu tålmodig – gerne 2-3 uger for så bliver de bedst.
- Tag fiskene ned og spis med stor fornøjelse.  
F.eks. således:
- Fiskene koges i let saltet vand 8-10 minutter, og så serveres de med nye kartofler og persillesovs

#### **FLOTTE FISK OG SÆRE SNEGLE I THYBORØN**

Har du lyst til mere af det våde element, så besøg JyllandsAkvariet, hvor du kan se et fornemt udvalg af de forskellige fisk, der lever i Nordsøen og Limfjorden. Og hvis sulten skulle plage, så kig forbi De Røde Barakker, som ligger blot 300 m fra Nordsøen og Thyborøn Kanal. Ved samme lejlighed kan du se på brugskunst i forretningen Mælkebøtten.

Nu du er derude vest på, så slå et smut forbi Danmarks måske mest utrolige hus, der er dekoreret med millioner af skaller. Sneglehuset er en enkelt mands livsværk, og overalt, både ude og inde, er murværk og møbler dækket af sindrige mønstre, skabt af muslingeskaller og sneglehus. Sneglehuset er også ramme om Danmarks største udstilling af snegle og flaskeskibe. Sneglene er fra Danmark og resten af verden. Flaskeskibene, hvis håndværksmæssige kvalitet er uovertruffen, stammer fra perioden 1935 til 1965.